



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Νεάπολη, 9 Νοεμβρίου 2023

Προς τούς
κ. κ. **Δ/ντές τῶν Σχολείων**
τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφέρειας
Ἐνταῦθα

Ἀγαπητοί μου

Μέ πολλή ἀγάπη ἐπικοινωνῶ καί πάλι μαζί σας ὡς Ἐπίσκοπος τῆς εὐλογημένης αὐτῆς περιοχῆς, ὅπου ὅλοι σας δίνετε τόν καλόν ἀγώνα τῆς Παιδείας καί μάθησης στά παιδιά μας. Ὅπως γνωρίζετε τίς ἡμέρες τοῦ Δεκεμβρίου ἡ Ἐκκλησία ὀργανώνει τό γνωστό ΕΡΑΝΟ ΑΓΑΠΗΣ γιά τήν ἀνακούφιση τῶν ἀδελφῶν μας, χριστιανῶν καί μή, πού πάσχουν καί ὑποφέρουν στούς χαλεπούς αὐτούς καιρούς πού ζοῦμε καί πού χειροτενεύουν ἀντί νά βελτιώνονται.

Σᾶς παρακαλῶ νά προτρέψετε τά Σχολεῖα καί τούς μαθητές σας νά συμμετάσχουν εἰλικρινά στόν Ἔρανο αὐτό (στή Μητρόπολή μας διεξάγεται ἀπό 3 ἕως 17 Δεκεμβρίου). Ὅχι, δέ θά λύσουν τά οικονομικά μας δεσμά. Πρέπει ὁμως νά εὐαισθητοποιηθοῦν, νά μαθαίνουν νά συμμετέχουν σέ πράξεις ἀλληλεγγύης πρὸς τόν πλησίον, δηλαδή σέ πράξεις ἀγάπης.

Τό προϊόν τοῦ Ἐράνου κατατίθεται στό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί παρακαλῶ νά τό φέρουν τά προεδρεῖα τῶν Μαθητικῶν Κοινοτήτων, τά ὁποῖα ἐπιθυμῶ νά δῶ.

Εὐχόμενος σέ σᾶς καί τούς συναδέλφους σας ἐκπαιδευτικούς χαρούμενες καί εὐλογημένες ἀπό Θεοῦ Γιορτές διατελῶ

μέ εὐχές καί ἀγάπη Χριστοῦ

Ὁ Μητροπολίτης



Ὁ Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως **Βαρνάβας**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σᾶς παρακαλῶ νά διαβάσετε στά παιδιά πρὸ τοῦ Ἐράνου τά λόγια πού σᾶς ἐπισυνάπτω.



† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΒΑΡΝΑΒΑΣ

Νεάπολη, 1 Δεκεμβρίου 2023

Άγαπητά μου παιδιά,

Ἡ ἐποχή μας εἶναι μιὰ χρονικὴ περίοδος γεμάτη ταραχές καὶ πολέμους. Οἱ ἄνθρωποι νοσταλγοῦν τὴν ἀνάπαυση καὶ τὴν εἰρήνη ἀπὸ τὰ δεινά, ποὺ μαστίζουσι τὴν ἀνθρωπότητα. Ὁ ὄρουμαγδὸς τῶν ὄπλων καὶ ἡ κραυγὴ τῶν παιδιῶν ποὺ ὑποφέρουσι, ἀκούγονται ὄλο καὶ πιὸ ἔντονα. Τὰ «νέφη τῶν λυπηρῶν» καλύπτουσι τὴν καρδιὰ ὄλων μας. Ἄντι νὰ ἐτοιμαζόμεσθε νὰ ὑποδεχθῶμε τὸν ἐν σπηλαίῳ γεννηθέντα καὶ φάτνη ἀνακληθέντα Χριστό, ζοῦμε μὲ τὶς προσδοκίαις, ποὺ οἱ ἀκοῆς τῶν πολέμων δημιουργοῦν.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος τονίζει τὴν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία εἶναι «ὑπερέχουσα», καὶ εὐχεται ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης νὰ εἶναι μαζί μας (Φιλ. 4,9). Ὅμως ἡ εἰρήνη δὲν εἶναι κάτι ἀφηρημένο. Εἰρήνη εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, γι' αὐτὸ καὶ ἐνσαρκώνεται στὸ πρόσωπό του: «γιατί αὐτός εἶναι ἡ εἰρήνη μας, ὁ ὁποῖος συνήνωσε τὰ δύο μέρη καὶ κατέρριψε τὸ μεσόστοιχο τοῦ φραγμοῦ» (Ἐφ. 2, 14). Μέσα στὴν Ἐκκλησία δὲν ἔχουμε κοινωνία ἰδεῶν, ἀλλὰ κοινωνία προσώπων. Ὁ Χριστὸς ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ νὰ καταλύσει «τὸν ἐν ἡμῖν πόλεμον», δηλ. τὸν ἐσωτερικὸ πόλεμο τῆς ψυχῆς μας, παρατηρεῖ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος.

Παρόλα αὐτά, καὶ ἐπειδὴ στό κόσμο κυριαρχεῖ ἡ πτώση καὶ ἡ ἁμαρτία, ὁ πόλεμος στὴν γειτονιά μας ἐξαπλώνεται καὶ ἡ κρίση στὴν κοινωνία μας συνεχίζεται ἐντεινόμενη προσθέτοντας προβλήματα στὰ ἤδη ὑπάρχοντα πάμπολλα προβλήματα καὶ δημιουργώντας ἀνάγκες, ποὺ ὄλοι εὐχόμεσταν νὰ μὴν ἀξιωθοῦμε ποτέ νὰ ἀντιμετωπίσουμε. Ὅλο καὶ περισσότεροι ἄνθρωποι γύρω μας πονοῦν καὶ ὑποφέρουσι. Ὅσοι δὲ θέλουσι νὰ λεγόμεσθε ἀπλῶς χριστιανοί, ἀλλὰ νὰ εἴμαστε χριστιανοί, δὲν μπορούμε νὰ ἡσυχάσουμε μ' αὐτὴ τὴν κατάσταση, βολεμένοι στὴν ἀσφάλεια τοῦ σπιτιοῦ μας καὶ τὴν ἀγάπη τῆς οἰκογένειάς μας.

Ἡ Ἐκκλησία μας, ὡς φιλόστοργη μητέρα, προσεύχεται ἀδιάκοπα γιὰ νὰ ἀπαλύνει τὸν πόνο τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ πληρώματός της. Κηρύττει, προβάλλει καὶ προσφέρει στοὺς ἀνθρώπους πρῶτα τὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς τους, ἀλλὰ

δέ μένει μόνο σ' αυτό! Γιατί ὁ ἄνθρωπος εἶναι ψυχὴ **καὶ** σῶμα. Οὔτε σῶμα μπορεῖ νά ὑπάρξει χωρὶς ψυχὴ, οὔτε βέβαια ψυχὴ χωρὶς σῶμα!

Πολλές ταλαιπωρημένες καὶ βασανισμένες ψυχές προστρέχουν στὴν πόρτα τῆς Ἐκκλησίας μας ζητώντας τὴν βοήθειά της καὶ ἀκόμη περισσότερες τίς ἀνακαλύπτει τὸ ἀνύστακτο καὶ ἀγαπητικό ἐνδιαφέρον τῶν πατέρων τῆς Μητροπόλεως μας. Κάπως ἔτσι ἡ Μητρόπολή μας σάν στοργικὴ μητέρα καὶ τροφὸς φροντίζει καὶ ἀναπαύει πάνω ἀπὸ 8.200 συνανθρώπους μας στὰ συσσίτια καὶ τίς Κοινωνικὲς τῆς Δομές.

Ἵθούμενοι ἀπὸ τίς μεγάλες καὶ διαρκῶς αὐξανόμενες ἀνάγκες ἐξυπηρέτησης τοῦ πόνου τῶν συνανθρώπων μας καὶ ἡ Μητρόπολή μας μέ τούς κληρικούς της διεξήγαγε κάθε χρόνο τὸν Ἔρανο Ἀγάπης, δηλαδή ζητιάνευε γιὰ χάριν τῶν ἀδελφῶν μας. Γιὰ τούς ἱερεῖς ὁ Ἔρανος Ἀγάπης εἶναι κόπος ἀγάπης, γι' αὐτούς πού ὑποφέρουν· εἶναι θυσία ὑπακοῆς, στὴν ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ· εἶναι αὐτονόητη κίνηση, ὅταν ὁ διπλανός πιέζεται ἀπὸ ἀνάγκες. Ἄλλωστε τὸ μεγαλύτερο **πνευματικὸ** πρόβλημα γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τούς χριστιανούς εἶναι τὸ **ψωμί** τοῦ διπλανοῦ, ὅταν αὐτὸ δὲν ἔχει ἐξασφαλιστεῖ.

Φέτος, σεβόμενοι τὸν χῶρο καὶ τὸν χρόνο σας, ἀποφασίσαμε νά σᾶς συναντήσουμε μέ αὐτὴν μας τὴν ἐπιστολὴ καὶ νά σᾶς παρακαλέσουμε νά ἀπαλύνετε τὸν πόνου τῶν συνανθρώπων μας. Ὅποιαδήποτε συνδρομὴ σας σ' αὐτὸ μας τὸ ἔργο μπορεῖτε νά τὴ καταθέσετε στὸν λογαριασμό τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Μητροπόλεως μας στὴν Τράπεζα Πειραιῶς μέ ἀριθμὸ 5224-018751-716 (IBAN GR72 0172 2240 0052 2401 8751 716). Εἴμαστε βέβαιοι πὼς κατανοεῖτε τὴν ἐνόχληση καὶ συμφωνεῖτε ὅτι εἶναι **ΑΠΟΛΥΤΗ** ἀνάγκη νά ἐνισχυθεῖ ὁ Ἔρανος Ἀγάπης τῆς Μητροπόλεως μας μέ κάθε τρόπο.

Γιὰ ὅλους ἐμᾶς πού προσπαθοῦμε νά εἴμαστε χριστιανοὶ πρέπει νά λειτουργεῖ καὶ νά μᾶς κατευθύνει τὸ θέλημα τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ παρατήρηση ὅτι:

Μπορεῖς νά δίνεις χωρὶς νά ἀγαπᾷς.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΑΓΑΠΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΝΕΙΣ.

Νά εἶστε καλά μέ τούς δικούς Σας.

Καλὰ Χριστούγεννα. Καλὲς Γιορτές

Μετ' εὐχῶν καὶ ἀγάπης Χριστοῦ

Ὁ Μητροπολίτης

Ὁ Νεαπόλεως καὶ Σταυρουπόλεως **Βαρνάβας**